

## REPORTAGE BOMMEND BEREND SPEL

Basisschoolleerlingen speelden gisteren het spel 'Wie is de Bommen Berend?'. Stadshistoricus Beno Hofman en zijn zoon Elte maakten het spel om anderen de stadse geschiedenis te laten ontdekken.

# 'Die vrije dag komt ergens vandaan'

Anne Floor Lanting

**GRONINGEN** De doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat stroomt maandagmiddag vol met leerlingen van de Groningse Schoolvereniging. Stadshistoricus Beno Hofman en zijn zoon Elte Hofman staan de groep op te wachten. De leerlingen uit groep acht zijn met hun leraar David Verrijk naar de kerk gekomen voor het spel 'Wie is de Bommen Berend?'. Vader en zoon Hofman, die samen het spel ontwikkelden, hopen de kinderen wat bij te brengen over Bommen Berend en de geschiedenis rondom het Gronings Ontzet. „Die vrije dag komt immers ergens vandaan”, vertelt Elte.

De middag begint met een kort lesje van Beno. „In 1672 werd Groningen aangevallen door Bernhard von Galen, beter bekend als Bommen Berend. Donderdag vieren wij dat de stad deze aanval heeft doorstaan. Bommen Berend schoot met brandbommen naar de stad en Carl von Rabenhaupt had de leiding over de Groningse verdediging”, legt hij uit. Daarna neemt Elte het woord, hij leidt het spel.

De eerste opdracht is het bommenspel. De kinderen, onderverdeeld in vier groepen, gaan rond een vierkant zwart-wit geblokt zeil staan. „Onder ieder vakje kan een bom verstopt zitten, ik geef dat aan”, zegt Elte. Van ieder groepje moet één persoon de overkant halen zonder op een bom te gaan staan. Team twee is als eerste klaar. Vervolgens is het tijd om op pad te gaan. De groepjes krijgen ieder één kistje met daarin een draagbare dvd-speler, een mobieltje, een zilveren bom en opdrachtenkaarten.

Groepje twee moet als eerste naar Café Bommend Berend in de Oude



▲ Groepje twee heeft het borstbeeld van Rabenhaupt gevonden. Foto Jan Willem van Vliet

*'Onder ieder vakje kan een bom verstopt zitten, ik geef dat aan'*

Ebbingestraat. Aldaar pakken ze de dvd-speler erbij en beantwoorden ze wat vragen. Daarna moeten ze op zoek naar het borstbeeld van Raben-

haupt voor een groepsfoto. „Ik weet waar dat is, ik ken de hele stad uit mijn hoofd”, zegt een van de jongens uit de groep. Carola, de begeleidende moeder, legt met het mobieltje de kinderen bij het standbeeld vast. De opdrachten voeren het groepje verder nog langs Café de Grootte Griet, de Der Aa-Kerk en het Guyotplein, waar Rabenhaupt ooit woonde.

Na anderhalf uur zijn alle leerlingen terug in de kerk. Daar komt Beno met de uitslag van het spel. Team vier is 'de Bommen Berend' en team twee is de 'super Rabenhaupt'. De beloning? Een zak snoepbommen.

„Wat is dan de eerste prijs?”, vraagt een van de kinderen teleurgesteld. „De eer en dat je donderdag vrij bent”, zegt Beno lachend.

### Gronings Ontzet

Het spel is bedacht door vader en zoon Hofman om mensen kennis te laten maken met de historische context van het Gronings Ontzet. Sinds 1700 zijn er op 28 augustus jaarlijks festiviteiten in Stad en Ommeland. Kijk voor het programma van dit jaar op de website [www.volksvermakengroningen.nl/evenementen/gronings-ontzet](http://www.volksvermakengroningen.nl/evenementen/gronings-ontzet).